

## Påsketur til Ejsing Strand Camping 2016

Endnu en gang havde Conny og Karsten taget initiativ til et træf, og denne tur gik til det sydligste af Limfjorden nemlig Ejsing Strand Camping. 12 vogne var tilmeldt og fredag ankom de første vogne, og resten kom i løbet af de følgende dage. Conny kunne som sædvanlig uddele fint informationsmateriale med inspiration nok til en meget længere ferie.

Det officielle program startede først skærtorsdag, så alle havde mulighed for at deltage i de mest spændende arrangementer. Vi lå dog ikke på den lade side i dagene før, og lørdag lagde vi ud med en tur til Skive, som er en hyggelig by med en fin gågade. Byen råder også over Danmarks længste træbro nede i havneområdet, og den måtte vi naturligvis forcere. Søndag kørte vi til Lundø - et meget smukt naturområde, og der indtog vi vores medbragte frokost i solskinnet. På vej hjem kørte vi forbi en gammel transformatorstation, der indvendig var dekoreret med kunstfærdig keramik. Virkelig imponerende.

Mandag og tirsdag kørte vi selv ture. Mandag til Thyborøn og tirsdag til Fur, der har en meget speciel natur. Øen er meget kendt for sine høje skrænter med moler, der indeholder mange fossiler.

Onsdag var vi alle af sted igen og denne gang til Thyborøn, hvor vi bl.a. så en masse bunkere, der ligger strøet over et stort område på stranden. Derefter skulle vi naturligvis forbi det berømte Sneglehus, der er meget fantasifuldt dekoreret med farvede strandskaller og sneglehuse. På vejen tilbage besøgte vi Bovbjerg fyr, hvorfra der var en fantastisk udsigt over området.

Skærtorsdag var vi booket ind til et besøg på Spøttrup Middelalderborg, og det blev en oplevelse med mange overraskelser. Vel ankommet blev vi modtaget af en dame, der sørgede for, at vi alle blev standsmæssigt påklædt i sorte munkekutter med bæltesnøre og trækors til at hænge om halsen. At vi alle så urkomiske ud, er ingen overdrivelse, for kutton havde vi på over vores overtøj. Derefter blev vi ført mod borgen af en munk. Efter kort tid kom yderligere to strenge soldater, og i samlet flok gik vi ind i borgen. Undervejs blev vi truet med at ryge i voldgraven, hvis vi ikke opførte os ordentligt. Derefter blev vi gennet ned i fangekælderen, og her startede en rundtur på borgen, hvor 20 forskellige skuespillere iført dragter fra middelalderen gav os en forestilling om historien bag borgen, og hvordan livet var på den tid. Det har været barske tider, hvor menneskerettigheder har været et ukendt begreb. Det var en meget stor oplevelse, der sluttede med at vi blev bænket og fik serveret øl i primitive ler kopper. Et meget flot arrangement.

Langfredag stod i påskefrokostens tegn, og vi havde lånt pladsens hyggelige opholdstue, så vi slap for at lave langbord i det kolde blæsende vejr.

Lørdag skulle vi besøge frilandsmuseet Hjerl Hede, og her havde Conny og Karsten hyret en guide til at vise os rundt i de spændende gamle huse og fortælle om Hjerl Hansen, der var manden bag det hele. Guiden var en ældre herre på 81 år, og han havde en enestående viden og evne til at fortælle om livet på heden. Han fulgte os i to timer, og han kunne sikkert have fortalt i endnu lang tid. Det var et sted, man sagtens kunne besøge en anden gang, da vi langt fra fik set alt. Besøget sluttede med kaffe og kage i museets restaurant. Søndag var det regnvejr og derfor egnet til indendørs aktiviteter. Vi besluttede derfor at besøge et par antik- og kræmmermarkeder. Om eftermiddagen var der standerstrykning, og Conny og Karsten fik overrakt en lille erkendtlighed som tak for endnu et godt og velforberedt stævne.

Mandag var der hjemkørsel, og til slut vil vi blot sige tak til Conny og Karsten og til Ejsing Strand Camping for at huse os

Ole og Elin